

Vakantie: rust (oud) en voelen (nieuw)

Bijgedragen door Alec Boswijk

woensdag 23 juli 2008

Laatst geupdate op zaterdag 06 december 2008

Een bijzondere tijd. Het jaar zit erop. Volgens de 13-manen kalender stonden de afgelopen vier weken in het teken van pure rust (toon 13). Op vrijdag 25 juli wordt het jaar afgesloten met de 'Dag Buiten De Tijd'. In de vier weken die daarna volgen kunnen we ons volledig op ons gevoel richten, om een nieuwe doel voor het komende jaar te stellen. Dan begint een nieuwe cyclus van 13-ma(a)n(d)en.

Het komende jaar zal ik elke vier weken een beschrijving geven van wat er in die fase (toon) volgens de 13-manen kalender energetisch aan de orde zou zijn. Voor mij is dit meer een onderzoek dan een richtlijn, dus zonder grote verwachtingen zal ik voor mezelf kijken in hoeverre dit parallel loopt aan dat wat aan de orde zijn in mijn leven.

Hier volgt nog een beschrijving van de energie op de Dag Buiten DeTijd (vrijdag).

Witte Spiegel (Kin 158) - Reflecteert Eindeloosheid

Opererend in het licht van de energie van vandaag zijn positieve aspecten: Helderheid, Onderscheidingsvermogen, Schaduwkant onder ogen zien, Integratie van Paradox, Spiritueel Krijgerschap, Zwaard van Waarheid, Verandering, Illusie doorbreken

Schaduw

Opererend in de schaduw van de energie van vandaag, zijn typische symptomen: Oordeel, twijfel aan het zelf, afscheiding; illusie. Paradox. Spiegelzaal.

Transformatie

Om uit de schaduw te komen: Ben bereid in de spiegel te kijken, Je schaduw onder ogen zien. Kijk in de spiegel die andere mensen en situaties in het leven je laten zien als aanreiking, als geschenk. Gebruik onderscheidingsvermogen, hanteer het zwaard van waarheid in je leven om los te laten en jezelf en anderen te vergeven. Bevrijdt jezelf van illusie.

De vraag bij vandaag is: Wat is mijn uitdaging?

Lees en leer zelf meer over de interessantste kalender van de wereld.